

#14 Sankt Georg og Dragen

Byg en Drage

Formål:

Husk Skt Georgs Dag den 23. april!

Kendskab til sagnet om Skt Georg og Dragen

At bygge en drage og at være ude - i blæsevejr



Materialer:

- 1 plasticpose/ tyndt stof
- 2 pinde
- 1 lang snor (husk 30 meter line)
- Tape/ gaffatape
- Saks, tusch

Sådan gør du:

- Læs (eller lyt til) sagnet om Skt Georg og Dragen
- Byg en drage, se vejledning eller find selv en instruktion
- Pimp din drage, så den ser grum ud. Skt Georg var jo en ægte helt!
- Flyv med den - den skal være i luften i mindst 10 minutter. Tag billede den flyvende drage og send ind



Varighed: 1 time

Velegnet for (gren/alder): Alle

Tips/ Link:

Sagnet om Skt Georg og Dragen: <https://dds.dk/artikel/sagnet-om-sankt-georg>

Dragevejledning: <https://www.skoven-i-skolen.dk/content/byg-en-drage>

Dragevejledning: <https://spejder.dk/how/lav-din-egen-drage>



Eventyret om Skt Georg og Dragen

En skøn forårsdag, den 23 april, i det Herrens år 303 blev en ridder slået ihjel. Hans navn var Georg. Han blev slået ihjel på befaling af den grumme kejser Diocletian. Kun få husker i dag kejserens navn, men Skt. Georg huskes stadig, fordi han var en tapper ridder; modig, ærlig og med en stærk vilje til at hjælpe andre.

Især én historie om Skt. Georg fortælles verden over. Det er legenden om Skt Georg og Dragen. Historien foregik langt borte herfra, i den lille by Silene i det nuværende Libyen, der dengang var en romersk provins. Den lille by blev dagligt hærget af en frygtelig drage, der krævede et nyt offer hver dag. I begyndelsen sendte byen et får ud til dragen hver dag, men en skønne dag slap de op for får. Så måtte de sende deres børn i stedet. Hver dag blev et nyt barn udtrukket ved lodtrækning, og sendt ud til den frygtelige drage. En skønne dag var det kongens egen datter, der blev udtrukket. Kongen blev ude af sig selv af sorg og lovede guld og grønne skove, bare hans datter kunne undslippe. Men ingen af byens indbyggere turde kæmpe mod den onde drage, og ingen ville ofre deres eget barn i stedet for prinsessen.

Så prinsessen måtte gå den tunge vej til søens bred, hvor dragen boede. Her sad hun opløst i gråd og ventede på dragen. I det samme kom Georg ridende forbi. Prinsessen råbte, at han skulle skynde sig bort for at undgå den frygtelige drage. Men Georg red nærmede og spurgte, hvorfor hun stod der, hvis det var så farligt. Men før hun nåede at svare rejste dragen sit vældige hoved med de sylspidse tænder fra søen. Den udstødte et voldsomt brøl og voldsomme tunger af ild stod ud af dens ildelugtende gab.

Georg løftede sin lanse og red direkte mod den ildsprudende drage. Uhyret vendte sig mod ham, parat til at sluge ham og hans hest i én eneste mundfuld. Men Georg red uforfærdet videre, og han borede lansens dybt ind i dragens hals.

Uhyret styrtede til jorden og var stendød. Indbyggerne i Silene hyldede nu Georg som en helt, og kongen sagde, at han måtte få lige, hvad han pegede på, selv prinsessen og det halve kongerige - eller det hele, hvis han ønskede det. Men Georg svarede, at det er en ridders pligt at hjælpe, hvor der er brug for det, uden at forvente belønning til gengæld.

Derfor mindes han nu hvert år den 23 april for sin tapperhed, sine mange gode gerninger og vilje til at hjælpe andre.

Da Baden Powell grundlagde spejderbevægelsen for over 100 år siden, gjorde han netop Skt Georg til spejdernes forbillede. Og hvert år lige siden har spejdere verden over mindet Skt Georg ved at afgive Spejderløftet og love at holde Spejderloven ved at være lige så god som Skt Georg.

Og hvordan lyder så Spejderloven i dag?

“Den der er med i spejdernes fællesskab, skal gøre sit bedste for:

- At finde sin egen tro og have respekt for andres
- At værne om naturen
- At være en god kammerat
- At være hensynsfuld og hjælpe andre
- At være til at stole på
- At høre andres meninger og danne sin egen
- At tage medansvar i familie og samfund.”

Det er disse løfter, spejderne giver hvert år den 23 april, på Skt Georgs Dag. I mindet om en ridder, der levede for mange hundrede år siden og hvis bedrifter den dag i dag er en legende verden over.